



Kerkbrief Hervormde gemeente
Wijk 2 Bennekom
Protestantse Gemeente Bennekom
in wording



Zondag 17 februari 2019

kleur: groen

Dienst:

Oude kerk om 9.00 uur

Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Ouderling van dienst: mevr. Wijntje van Beek

Diaken van dienst: mevr. Marja van Haren

Lector: mevr. Joke van Butselaar

Beamer: dhr. Renze van de Hoef



Collecten:

Diaconie: Werk plaatselijke diaconie

Kerk: Algemeen kerkenwerk



De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het AZC in Leersum.

Bij de uitgang is er een extra collecte voor het Onderhoudsfonds.

Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen?



Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief:

Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw,

scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl

41 84 78

Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl



De volgende diensten:

10.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. M. de Vries-Schot, Gorssel (wijk 3)

18:30 Oude Kerk: ds. A. Bloemendal, Ederveen (wijk 1)

18:30 Brinkstraatkerk: ds. E.J. de Ruiter, Amerongen (gezamenlijke Protestantse avonddienst)



24 februari 2019:

9:00 Oude Kerk: ds. W. Smit (wijk 3)

9:30 Ichthuskerk: ds. J. van Beelen, Veenendaal (wijk 1)

10:30 Oude Kerk: ds. R. van Laar, Rhenen (wijk 2)

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Aanvangslied: Lied 213: 1,2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: **en die niet laat varen het werk van zijn handen**

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de
Heer Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest.

Gemeente: **Amen.**

Kyrië gebed

Gemeente zingt na de intenties: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Gloria: Psalm 103:1 en 5

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezingen:

Marcus 12: 29- 31

Lukas 5: 27-32

Zingen: Lied 695

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 825: 4, 5 en 6

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Collecteafkondiging

Inzameling van de gaven

Met de kinderen zingen we: Lied 883 King of Kings

Slotlied: Lied 863: 1, 5 en 6

Zegen met gezongen Amen.



Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.



Naar een nieuwe bloemendienst

Met de opheffing van wijk 3 komt er helaas ook een einde aan de bloemendienst in zijn huidige vorm. Maar we willen straks als wijk Oost ook graag weer mooie bloemstukken in de kerk, waarmee we ook gemeenteleden blij kunnen maken en bemoedigen. Er zijn ongetwijfeld meerde gemeenteleden die mooie bloemstukken kunnen maken.

Wilt u helpen dit mooie werk voort te zetten? Geef u dan op bij Janny van Poortvliet, tel. 417378, e-mail wwwpoortvliet@kpnplanet.nl



We did it again ! Onze eigen 40-dagenkalender

De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag

6 maart en eindigt op Stille Zaterdag 20 april

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema

“Met 7 woorden; een nieuw begin”. Zeven woorden die volgens de Bijbel vanaf het kruis gesproken zijn, zij vormen onze gang op weg naar Pasen.

Het zijn slechts korte zinnen die ons verbazen, verrassen, ontroeren en zo mogelijk ons geloof verdiepen. Ze spreken voor zich, alle zeven. Per zondag wordt over één woord geschreven.

Op de andere dagen lezen we Oud - en Nieuw Testamentische verhalen die één kruiswoord belichten. Ze geven een ruimer perspectief. Ze verdiepen zo mogelijk.

Deze zeven woorden zijn het, die de opmaat vormen, het pad effenen voor het feest van de opstanding en het leven zelf: een nieuw begin.

Want na het kruis kan het pas Pasen worden.

We hopen van harte dat deze kalender u, jou en je gezin zal verrassen op weg naar Pasen.

Waarom juist veertig dagen? In de Bijbel is een periode van veertig dagen vaak bedoeld om gelovigen in de gelegenheid te stellen zich intenser op God te richten.

In zo'n periode zet je andere dingen even opzij om je des te beter op Hem te kunnen concentreren.

De eerste paar dagen van de veertig dagen vormen een opmaat in het op weg gaan: we gaan van de synagoge, de wereld in met wat je nodig hebt. Op de laatste zondag vieren we het feest van Pasen!

Allereerst is dit boekje bedoeld voor de persoonlijke bezinning, of om het samen te lezen in huiselijke kring. Voor oud of jong, in een gespreksgroep of een groep.

Gemaakt door gemeenteleden uit Bennekom. Het kan ook prima gebruikt worden om aan iemand cadeau te doen!

Belangstellenden kunnen vanaf **1 maart** een boekje afhalen in 't Kerkheem (achter de oude kerk), of in De Brink.

Ook rondom de kerkdiensten op zondag 3 en 10 maart is het boekje verkrijgbaar.

De drukkosten voor de kalender bedragen Euro 2,95 per stuk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om ook volgend jaar weer een kalender te kunnen realiseren.

Kerktelefoon-luisteraars krijgen het boekje thuisbezorgd

Liefde is...

Deze week was het op 14 februari Valentijnsdag: de dag waarop we de liefde vieren door mensen die we aardig vinden (anoniem) laten weten dat we van ze houden. Mooi gebaar... maar zouden we dat ook doen naar mensen die we niet zo aardig vinden? Of die het juist nodig hebben?

Zondag 17 februari gaat het over dit thema.

De NextGenBand maakt deze maanden overuren: Ze speelden in de SingIn van 3 februari, nu dan bij NextGen en 3 maart in een speciale NextGen-Ontmoetingsdienst in de avond. Deze laatste komt in de plaats voor de NextGen viering van 17 maart.

De collecte is dit half jaar voor "De Mudrace van Marin". Zij gaat de strijd aan tegen slavernij om geld bij elkaar te rennen bij de Mudrace van IJM (International Justice Mission) zodat zij moderne slaven kunnen bevrijden. Denk daarom aan de collecte!

De uitnodigingen zijn nog niet klaar: houd daarom de social media in de gaten! @NextGenBennekom is de gebruikersnaam van Instagram of Facebook.

Zien we je op zondag 17 februari om 11:00 uur in de Brink (zaal 3)?

René van Leeuwen

NextGenBennekom@gmail.com

 en  @NextGenBennekom



Een nieuw begin, zo luidde het thema van de landelijke JOP online wedstrijd Sirkelslag. Rondom het verhaal van Jozef werden er onder andere prachtige mantels en levende letters en schilderijen gemaakt. De leuke avond resulteerde uiteindelijk op een 62e plaats voor RS3 en een 80e plaats voor RS2. Op een totaal van 572 deelnemende teams is dat een puike prestatie!

Nog maar net bekomen van weer een speciale avond, staat de volgende speciale avond alweer op de planning: Dropping! Rock Steady 4 heeft trouwens eerst nog een "gewone" avond.

Neem gerust een vriend of vriendin mee!

De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn:

RockSteady 1/2 - vrijdag 15 maart - Sander
(sandermoij@gmail.com)

RockSteady 3 - vrijdag 15 maart - Gerben
(gdenooij@gmail.com)

RockSteady 4 - vrijdag 15 februari - Ben
(bscherrenburg@upcmail.nl)

* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is.

Tot RockSteady!

Taizé-vesper

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur wordt er in de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3, te Bennekom weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema van deze vesper is: 'Wait for the Lord', naar het gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op de blijdschap van Pasen.

De kloostergemeenschap van Taizé, gevestigd in Frankrijk, wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. Tijdens de vespers wordt een aantal eenvoudige meditatieve liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen gehouden en is er tijd voor gebed en stilte.

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en om elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Datum: 15 maart 2019

Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3, te Bennekom

Aanvang: 19u30

Thema: 'Wait for the Lord' (Veertigdagentijd)

Collectie: onkostenbestrijding van de dienst